

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Over mij persoonlijk

Mijn naam is Geerline, 23 jaar en woonachtig in Lunteren. Ik heb een opleiding gedaan tot Verzorgende IG. Na mijn opleiding ben ik voor 8 maanden naar Zambia betrokken in 2018. Tijdens mijn verblijf in Zambia heb ik een dicipelschap training gedaan.

In die training kwam het belang van de zending naar voren. Ik voelde mij daar persoonlijk door aangesproken. Mede daardoor heb ik besloten om voor langere tijd terug te gaan naar Zambia om daar zendingswerk te doen. Ik voelde me bemoedigd door Jesaja 41:9-10. In september 2020 mocht ik namens OM (Operatie Mobilisatie) en vanuit mijn Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren voor twee jaar vertrekken naar Zambia. Dit is uiteindelijk één jaar geworden i.v.m. corona en visumomstandigheden.

Wat is Zambia voor land?

Zambia is een land gelegen zuidelijk in Afrika, dat voornamelijk leeft van mijn industrie. Het is een vrij arm land met ongeveer achttien miljoen inwoners. Het is officieel een christelijke natie, met vrijheid van godsdienst. Het naastgelegen eiland Zanzibar (Tanzania) is overwegend Islamitisch.

Zambianen zijn erg trots op hun onafhankelijkheid. En over het algemeen vriendelijk en verwelkomend naar bezoekers.

OM is een internationale zendingsorganisatie en heeft in Zambia een vrij grote zendingsbasis met diverse projecten. Ik mocht daar starten met "Aidslink" een project wat als doel heeft hoop geven aan mensen met Aids en kinderen of jongeren uit gebroken gezinnen.



Zambia is zuidelijk gelegen in Afrika



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Wat waren hoogtepunten van het verblijf het afgelopen jaar?

Ik kijk terug op een goede tijd. Op het moment dat corona erger werd, hebben we onze ministry uitgebreid door thuisbezoeken. Daardoor konden we Bijbelstudies met hele familie thuis te doen van de kinderen die ons al bezochten. Dat was heel bijzonder. We pasten voornamelijk "discovory Bible study" toe waarbij je één bijbel tekst uitdiept zodat het blijft beter hangen bij mensen. Je kunt er zo ook achter komen op welk "niveau" hun geloofsleven is. We probeerden Bijbelteksten te gebruiken die duidelijk maken dat de Heere Jezus de enige Weg is om behouden te worden. En dan goed door te vragen, wat betekent dit voor jou? Zo kom je er achter welke leer mensen naleven en of het klopt. Mensen denken soms de hemel te kunnen verdienen door goede werken. Veel mensen geloven oppervlakkig. Één van de studies ging bijvoorbeeld over de bruiloftsmaaltijd, we mochten meerdere keren merken dat de boodschap echt over mocht komen. We probeerden mensen aan te sporen naar de kerk te gaan. Diverse mensen mochten we meerdere keren bezoeken. In Kangomba heerst heel veel alcohol verslaving. Mannen drinken uit verveling. Ze missen een doel en er heerst veel werkloosheid.

Wat waren dieptepunten?

Mijn visumverlenging liep stroef en is uiteindelijk helaas afgewezen. Dat gaf stress-momenten, vooral het weekend dat ik naar Malawi zou gaan maar niet langs de grens mocht, en dus halsoverkop de hele dag heen en weer moest reizen, terwijl het visum verliep op zondag. Achteraf was er geen begrip van de autoriteiten, omdat ze vonden ik beter geïnformeerd had moeten worden.

Wat heb je geleerd van deze tegenslagen die je hebt ondervonden rondom Visa?

Op het moment dat de dingen niet lopen zoals gedacht, heb ik meerdere keren mogen zien dat God er wat anders voor in de plaats bracht. Bijvoorbeeld de werkzaamheden die ik mocht doen voor Bethesda waren heel nuttig, dat was anders niet gebeurd. Ook de laatste periode in Zanzibar, Tanzania heb ik een nuttige tijd gehad

Wat kunnen wij Nederlanders leren van Christenen in Zambia?

Ik heb veel geleerd van mijn tijd in Zambia onder Zambiaanse christenen. Bidden staat bij hen heel hoog in de prioriteit. Ze bidden voor dingen waar wij bij wijze van spreken de schouders over ophalen. Zo heb ik vaak gezien dat we wanneer we in een auto stapten, niet wegreden voordat er was gebeden voor (traveling mercies) een behouden aankomst. Ook worden er binnen de kerken activiteiten georganiseerd gericht op gebed. Daar wij bijvoorbeeld een vrouwenvereniging hebben, wordt er daar een gebedsmoment georganiseerd wat bijv. om 21:00 uur begint aan aanhoudt tot 05:00 uur. Ze hebben er geen probleem mee om zo lang te bidden, verschillende thema's werden aangehaald en verschillende stijlen van bidden. De afhankelijkheid waarin de mensen van God leven heb ik gezien in hun gebedsleven. Maar ook in het dagelijks leven, leven Zambianen meer bij de dag dan dat wij dat doen.

Algemene terugblik

Ondanks dat het verblijf in Zambia vroegtijdig afgebroken is, kijk ik terug op een goede tijd daar. Ik heb veel gezien, geleerd, mensen ontmoet, en het was een voorrecht om daar te zijn. Ik heb ongeveer 8 maanden lang kinderwerken gedaan, dat bestond uit Bijbelonderwijs, lezen schrijven en rekenen. Dagelijks mocht ik met ca 15 kinderen bezig zijn. Toen het vanwege corona niet was toegestaan om kinderen bij elkaar te vergaderen, opende de Heere God de deur voor huisbezoek. Met dat we de kinderen 1 voor 1 thuis bezochten, kregen we de kans om ook de familie leden te bereiken. Ik heb er van genoten om Bijbelstudies te doen met de ouders van de kinderen en hen te bemoedigen de kinderen naar school te sturen.

Ook de vier maanden in Tanzania in afwachting van de werkvergunning is achteraf gezien een gezegende tijd. De zendingen in Zanzibar voelden zich bemoedigd door mijn aanwezigheid om door te gaan met het zware werk daar. Het evangelie stuit daar vaak op weerstand vanwege de overheersende islamitische cultuur.

Het verlangen blijft om ook de komende periode in de zending werkzaam te mogen blijven.

Bedankt!!

Als laatste wil ik iedereen die trouw mijn blog heeft gelezen erg bedanken voor het meeleven in welke vorm dan ook, en de gebeden.



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Boekenmarkt Kabwe

Het eerste project waar ik na aankomst in Kabwe (na quarantaine) aan deelnam was een Boekenmarktje in Kabwe waar Bijbels en geestelijke boeken verkocht werden. Op het bord staat "zaai wijd"

Okt-Nov 2020: Ministry Kangomba (Aidslink)

Op de Ministry in Kangomba, het centrum waar het project Aidslink gevestigd is, werkte ik aan dit project van Operatie Mobilisatie. Hier ontvingen jongeren uit probleemgezinnen extra onderwijs. Dit was elke dag bijna een uur fietsen vanuit mijn standplaats Kabwe. Dit heb ik 2 maanden dagelijks mogen doen. (oktober 2020-november 2020).

Drie keer in de week werd middag werd de club gestart met bijbellen, daarna o.a. Engels onderwijs, computerles, snacktijd, spelletjes. Er kwamen dagelijks 20 kinderen variërend in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Een drukke maar mooie en nuttige tijd!



Boekenmarkt



Lunch voorbereiden

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Engelse les in één van de lokalen in Subilo house.
Het enthousiasme van de kinderen was hartverwarmend.



Computerles



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Basis OM

Alle zendingswerkers van OM (dus ook ik) verblijven op een basis. Dit is praktisch en ook om veiligheid te borgen. Tevens zijn daar alle voorzieningen gevestigd om zendingswerk en kinderwerk te kunnen doen, zoals lokalen en een hal voor evenementen.

In Kabwe waar ik verbleef, betrof het een grote basis waar enkele tientallen zendingswerkers kunnen verblijven, inclusief huizen, kantoor, klaslokalen, een christelijke boekenwinkel.

Boeken speelt binnen OM een grote rol, omdat daar het ontstaan van OM ligt: het smokkelen van Bijbels.



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

December 2020 "Outreach" Chipata

Tijdens de kerstperiode was Aidslink gesloten en kwamen er geen jongeren. Daarom nam ik deel aan een "Outreach" (evangeliesatietrip) naar Chipata tegen de Malawiaanse grens. Ik verbleef bij een Zambiaans domineesgezin die ook betrokken is bij OM (Operatie Mobilisatie). De vrouw van de predikant werkt voor OM.

De basis (locatie van OM) in Chipata was in december een maand dicht i.v.m. schoolvakanties, dus konden wij daar gebruik van maken voor kinderwerken en sportactiviteiten tijdens de kerstdagen.



Met het dominees gezin
en nog twee
zendingswerkers van OM



Mooi heuvelachtig
landschap in Chipata

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Aidslink (Kangomba) Januari tot juli 2021

Weer terug uit Chipata gingen de werkzaamheden voor Aidslink weer door. Door de corona-maatregelen was het helaas lastiger om jongeren op de basis te krijgen, daarom legden we (per fiets) thuisbezoeken af.

Ik werkte daarvoor intensief samen met 'Andrea' een andere en zeer ervaren Zambiaanse zendingswerkster met wie ik samen het kinderwerk organiseerde in Kangomba.

Elke dag werd er club georganiseerd op de veranda bij iemand die zijn huis ter beschikking stelde. Elke dag werd er club georganiseerd op de veranda bij iemand die zijn huis ter beschikking stelde. Dit heb ik van januari tot juli gedaan (7 maanden) ook hier werden Bijbelverhalen verteld

Het aantal kinderen varieerde, ongeveer 15. Deze kinderen gaan h3lemaal niet naar school, groeien op in achterstandsbuurten waar ouders school niet belangrijk genoeg vinden of niet kunnen en willen betalen. Een grote problematiek is alcoholgebruik.

Er is wel een verbetering sinds augustus 2021. Doordat er een nieuwe regering aangesteld is, is onderwijs gratis geworden, wat voorheen niet zo was. Daardoor is het probleem van niet-schoolgaand kinderen nu veel minder.



Samen met Andrea van OM



kleine kinderen letters aan het leren.



Tijdens een huisbezoek

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Kidsclub

Het kinderwerk en evangelisatiewerk vraagt veel volharding en geduld. Toch hebben we ook ter plekke resultaat mogen zien. Twee zusjes Hope en Ida die dagelijks op de kinderclub kwamen, zijn als gevolg daarvan toch naar school gegaan. dat is vooral doelstelling van de kidsclub. Op de foto komen ze trots hun nieuwe schooluniform 'showen'



In gebed tijdens de kidsclub

Hope en Ida



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Vervolg aidslink (Kangomba) Januari tot juli 2021

Mijn partner Andrea besloot te vertrekken naar een ander zendingsveld in Ghana. Voor mij een spannend moment want nu moest ik alleen de kidsclub voortzetten.

Gelukkig is alles goed gekomen, ook kwam er een nieuwe locatie, van de veranda naar een zaaltje bij de kerk. Het kinderwerk is opgepakt met wat lokale mensen. Dit is positief omdat zendingswerkers uiteindelijk weer vertrekken, en het juist de bedoeling is dat het kinderwerk voortgang heeft. Ik heb dit niet meer meegekregen want tegen die tijd vertrok ik naar Tanzania



Andere eetgewoonten: In de achterstandswijken zijn mensen dol op geroosterde veldmuisjes. Kinderen graven holen om ze te zoeken en nemen ze mee naar huis



Afscheid van Andrea – samen met het team van aidslink



Kinderen samen met hun opa waar we huisbezoek deden. Bij dit gezin zijn we meerdere keren geweest.

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Verblijf Chipata (April 2021)

April 2021

i.v.m. de verlenging van mijn werkvergunning ben ik tijdelijk naar Chipata gereisd (20 min van Malawiaanse grens)

Ik ben hier 3 weken geweest, en mocht deelnemen aan een training van "Bethesda", een project dat zich richt op gehandicapten, om ervoor te zorgen dat zij geaccepteerd worden door de samenleving. Veel gehandicapten worden verstoten in de gehele samenleving.

Bethesda richt zich op bewustwording dat ook gehandicapten volwaardig meetellen in de maatschappij en goede en effectieve zorg en aandacht nodig hebben.



dominees en kerkwerkers van lokale Zambiaanse kerken worden toegerust middels een training (theorie en praktijk.



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Hier een ontmoeting met twee gehandicapte kinderen uit één gezin. Ze beschikken niet over faciliteiten zoals een rolstoel.

Na de 2 weken training was er ook nog tijd voor huis aan huis evangelisatie.

We kwamen "per toeval" families tegen met gehandicapte kinderen. Die hebben we ook nog kunnen bemoedigen met het werk wat we daar hadden gedaan. Bijzonder dat we juist die mensen tegen mochten komen.



Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Zanzibar- Tanzania (september – november 2021)

De laatste 3 maanden van mijn verblijf was in Zanzibar in Tanzania. Ondanks de tegenslagen rondom mijn visumverlenging, heb ik een goede tijd gehad.

Samen met het plaatselijke OM-team hebben we evangelisatie activiteiten gedaan. Evangelisatie is moeilijk in Zanzibar, iedereen is bijna Moslim. Ik werkte veel samen met Sky, een zendeling uit Korea.



Met een lokale dominee in Zanzibar en enkele gemeenteleden. Deze dominee werkt al meer dan 25 jaar in deze regio. Hij ondervindt veel weerstand in deze regio. Hij is meerdere keren bedreigd en zelfs beschoten. Een integere man die indruk op me maakte om zijn eenvoudige levenswijze.

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Zanzibar- Tanzania (september – november 2021)

Af en toe werd door ons samengewerkt met een Koreaanse zendingsschool, zij hebben 14 jaar geleden een kwalitatief goede school opgericht voor kinderen uit Tanzania. Dit staat los van OM.



Op deze school mocht ik spontaan de dag afsluiting doen, een Bijbelse overdenking delen met de examenklassen daar, meer dan vijftig studenten. Met het onderwerp "Vertrouwen".

Terugblik Zambia 2020-2021

Geerline van den Bosch

Tenslotte

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven in de afgelopen tijd.
Zowel in gebed, emotioneel als financieel.

Er is ook een livestream uitzending geweest van OM (40 minuten) over mijn
werk, deze kunt u terug zien op

https://www.youtube.com/watch?v=l_4fyol8hlg

Ik hoop 31 januari 2022 naar het OM schip de 'Logos Hope' te gaan.

Meer informatie zie mijn blog: <https://geerline.reislogger.nl/>

Informatie over het schip:

<https://www.operatiemobilisatie.nl/content/logos-hope>