



samenzing van
psalmen en liederen

Een toekomst

Vol van hoop

DV 5 april 2024

Presentatie *Woord&Daad*
Lisette Koolmees

Onder leiding van
Ds. J.A. Kloosterman

Orgel
Marco den Toom

HHG Lunteren - Bethelkerk, De Haverkamp 1
Aanvang 19.30 uur, kerk is open om 19.00 uur

Gratis toegang,
collecte tbv jeugdwerk HHG Lunteren en
Woord en Daad (Project Job Booster Bangladesh)

Mededelingen

- De psalmen worden vanavond ritmisch gezongen. De schuingedrukte woorden houden we korter aan.
- Na afloop is er koffie/thee/limonade in de hal achterin de kerk. Welkom!
- Na dit concert kunt u rollen snoep kopen. De opbrengst is ook voor het goede doel. Van harte aanbevolen!
- We wensen u een gezegende avond toe.

1. Psalm 130: 3 en 4

3 Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

2. Welkom door ds. Kloosterman

3. Schriftlezing door Rens Pater

4. Liefde was het

1 Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

2 Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

5. Kroon Hem met gouden kroon

1 Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.

2 Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.

3 Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom!

6. Korte overdenking door ds. Kloosterman

7. Als een hert & Psalm 42: 3 en 5

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

Psalm 42: 3 en 5

3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

5 Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

8. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

1 Heer,
uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent
zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld,
vernieuw ons.
Levend Woord,
ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen
in uw heerlijkheid.
Door het bloed
mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij,
uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar
wordt U in ons leven.
U volmaakt
wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

9. Kort vraaggesprek door ds. Kloosterman met mevrouw Spelt en Joanne Slijkhuis

10. Welk een vriend is onze Jezus

1 Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door
Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer.

2 Leidt de weg soms door
verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

11. Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

12. Avondzang: 4, 5 en 7

4 Houd *ons gemoed voor U bereid,*
Opdat *het blij Uw komst verbeid'*,
Daar *'t in een stil vertrouwen leeft,*
Dat *Gij ons onze schuld vergeeft.*

5 *Bescherm ons, in de bange tijd*
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit de boze vijand toe,
Dat hij ons enig' hinder doe.

7 *O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';*
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.

13. Presentatie Woord & Daad door Lisette Koolmees

14. Psalm 97: 6, 7

6 *Beminnars van den HEER,*
Verbreiders van Zijn eer,
Hoopt steeds op Zijn genade,
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenoten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z' uit 's bozen hand,
Die op hun onschuld woedt.

7 *Gods vriend'lijk aangezicht,*
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten,
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot

15. Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. (2x)

16.Sluiting door ds. Kloosterman

17.Lichtstad met uw paarlen poorten

1 Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3 Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

*Denkt u aan de verkoop van de snoeprollen?
Er is koffie, thee of fris in de hal achter in de kerk. Welkom!
Een goede reis naar huis toegewenst.*

